

Leeuwarden, mei 2010

*"Waren de vensters van de ziel werkelijk gereinigd,
dan zouden we alles kunnen zien, zoals het waarlijk is:*

Eindeloos!

*Want nu heeft de mens zichzelf nog opgesloten
en ziet de wereld alleen door de smalle kieren van zijn kelderluik."*

WILLIAM BLAKE (1757-1827)

Licht en liefdevol boek over steun en hulp van engelen

Titel: Er loopt een Engel op uw pad
Auteur: Ria Verdurmen
Aantal pagina's: 197
ISBN: 978 90 8954 144 4
Prijs: € 19,50

Over het boek:

Als kind dingen aanvoelen is moeilijk. Als volwassene leren ermee om te gaan is een levensopdracht. Soms mag je als doorgefluisd fungeren en boodschappen optekenen, rechtstreeks uit de bron. Maar er zijn ook verhalen die een indruk geven over de persoon die doorgeeft.



Zo beschrijft Ria Verdurmen de wijze waarop bij haar boodschappen uit de sferen binnenkomen. Via automatisch schrift tekent ze ze op. Voor haar voelt dit heel zuiver omdat je er als mens zelf absoluut niet tussen zit. Haar ontroering en blijdschap over de vele hulp die altijd voor iedereen beschikbaar is, wil ze in dit boek met haar lezers delen. Was haar vorige boek, *Voetstappen naar het Licht*, vooral gericht op leven en dood, dit boek vol liefde is lichter en luchtiger. Het maakt de hulp en de kracht, die altijd om de mensen heen is voelbaar in al zijn troost en steun.



Voel je je een kind van het geheel?

Dankbaar, zo dichtbij alles te mogen aanschouwen. Blijheid om te mogen leven en dankbaar te kunnen zijn.

Strek je hand uit en voel de eenheid met het grote geheel. Wees onbekommerd blij en de wereld lacht naar jou!

Onderschrift voor de redactie:

Wilt u meer informatie, een recensie-exemplaar van het boek ontvangen, of een interview met de auteur, dan kunt u contact opnemen met Jitske Kingma, jitskekingma@elikser.nl, 058-2894857, 06-48626286