



Persbericht



Leeuwarden, november 2010

"Het mooiste wat de mens kan doen is je naaste behandelen als jouw zielenhelft, ongeacht wie er naast je staat."

Uit: Hand in hand op weg

Derde boek Ria Verdurmen over de liefde die alles verbindt: Hand in hand op weg op vrijdag 26 november gepresenteerd

Op vrijdag 26 november (vanaf 19.00 uur) zal bij Cd-Artline aan de Traaij in Driebergen het derde boek van Ria Verdurmen worden gepresenteerd. Dit boek, evenals de voorgaande doorgegeven via automatisch schrift, heeft de liefde als thema. Het eerste exemplaar zal aangeboden worden aan Omata Tutini, een Maori-vrouw van de Cook Islands. Zij woont al twintig jaar in Nederland, heeft duizenden mensen geholpen en is door Paravisie in 2009 uitgeroepen tot medium van het jaar.

Meer over het boek:

Liefde is het grootste geschenk ooit aan een mens gegeven. Liefde doet mensen stralen, liefde doet mensen leven. Liefde kan ook pijnlijk zijn, de mens in het hart verwonden.

Liefde is een onderdeel van ons bestaan. Liefde laat mensen in hun waarde. Zonder liefde is men een uitgedroogde plant die hunkert in het zonlicht.

Laat de liefde in uw hart binnen en uw rijkdom zal groot zijn. Groei in uw liefde naar het licht en het zal u aan niets ontbreken.

In haar derde boek, wat net als de vorige twee is doorgegeven via automatisch schrift, mag Ria Verdurmen de liefde in al haar facetten beschrijven. Van de diepe vreugde en verbinding tot de



pijn van het afgescheiden zijn. Het is een troostrijk idee dat er altijd ergens een deel aanwezig is dat aansluit op de eigen ziel. Hereniging is het mooiste, maar de weg is soms lang. In dit boek helpt Ria Verdurmen mensen om deze weg te gaan. Ze tekent deze teksten op via automatisch schrift.

Haar eerste boek, *Voetstappen naar het Licht*, was gericht op troost in leven en sterven en beschrijft hoe er altijd op ons wordt gewacht. Haar tweede boek, *Er loopt een Engel op uw Pad*, beschrijft de immer aanwezige helpers en begeleiders, die zachtjes steunen en leiden. In haar derde boek straalt de liefde en dat wat alles verbindt.



Onderschrift voor de redactie:

Wilt u meer informatie, een recensie-exemplaar van het boek ontvangen, of een interview met de auteur, dan kunt u contact opnemen met Jitske Kingma, jitskekingma@elikser.nl, 058-2894857, 06-48626286